

In de regio:

Kerkelijke vieringen

In alle kerken van Klein-Brabant waar er in het weekend van 4 en 5 november vieringen doorgaan wordt er aandacht besteed aan de Boerenkrijgherdenking. De eucharistieviering in Bornem staat voornamelijk in het teken van Allerzielen en Allerheiligen, maar zal ook deels gaan over de thematiek van de opstand in Klein-Brabant. Er wordt een gebedsintentie voorzien voor de gesneuvelden tijdens de boerenkrijg.



📅 ZO 5 november om 09:30

📍 de Abdij van Bornem
Kloosterstraat 71, 2880 Bornem

Fakkeltochten voor de vrede

Dit jaar staat wapenstilstand in het teken van 225 jaar boerenkrijg. Na een bloemenhulde aan de monumenten in het centrum trekken we naar de abdij, waar ook de fototentoonstelling gezichten van de boerenkrijg wordt geopend. Op 11 november is er ook een fakkeltocht voor de vrede in Sint-Amands en een heus Vredesfeest met fakkeltocht in Park Fort Liezele.

📅 VR 10 november om 19:30

📍 Kardinaal Cardijnplein, 2880 Bornem

€ Gratis

📅 ZA 11 november om 18:00

📍 Donkere Kapel
Hekkestraat, 2890 Sint-Amands

€ Gratis

📅 ZA 11 november om 13:00

📍 Park Fort Liezele
Fortlaan 2, 2870 Puurs-Sint-Amands

€ Gratis

Filmvertoningen "Weerstand 1798"

Een levendige documentaire uit 1973 over 175 jaar Boerenkrijg die het beeld schetst van de vele opstanden in de Zuidelijke-Nederlanden. De rol van de regio wordt hier goed in beeld gebracht.

📅 DO 16 november om 20:00

📍 Fort Liezele, in de audiovisuele zaal
Fortbaan 2, 2870 Puurs-Sint-Amands

€ De film duurt ongeveer 50 minuten
en de toegang is gratis

📅 DO 7 december om 20:15

📍 Sint-Amanduskerk Blaasveld
Wouters-Lefebvreplein 7/13,
2830 Willebroek

€ De film duurt ongeveer 50 minuten
en de toegang is gratis

Erfgoedwandelingen in Klein-Brabant

Vanaf 16 juli kom je meer te weten over de Boerenkrijg aan de hand van drie Boerenkrijgwandelingen in Bornem en Puurs-Sint-Amands.

€ Gratis

i Verkrijgbaar in de toeristische
infopunten van Klein-Brabant of
via toerismekleinbrabant.be



225 jaar Boerenkrijg in Rivierenland

mei - december 2023

225 jaar Boerenkrijg is een samenwerking van:



puurs-sint-amands



Vlaanderen
verbonding werkt



IGEMO



V.U.: IGEMO - Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen



BOERENKRIJG

In 1798 brak de Boerenkrijg los in onze contreien. Het was een opstand van de landelijke bevolking tegen het Franse bewind in de Zuidelijke Nederlanden. Ook in onze regio werd 225 jaar geleden hevig gestreden en dat herdenken we. In Rivierenland kun je dit jaar vier tentoonstellingen bezoeken over de Boerenkrijg. Een rondreizende expo vertelt het grote verhaal van deze turbulente periode; deze wordt lokaal aangevuld met gebeurtenissen die zich in elke gemeente specifiek hebben afgespeeld.

In deze brochure ontdek je alle activiteiten die er gepland zijn in dit herdenkingsjaar in de regio Rivierenland.

Puurs-Sint-Amands:

Tentoonstelling Heemkundige kring Heverstam

Met Heemkundige kring Heverstam bijten we van 20 tot 29 mei de spits af in Sint-Amands. Op deze tentoonstelling schetsen we een breed beeld van de gebeurtenissen, voor, tijdens en kort na de Boerenkrijg. Uiteraard zoomen we ook in op de lokale gebeurtenissen en personages zoals Emmanuel Rollier en Jozef Servaes. Ideaal startpunt voor 225 jaar Boerenkrijg in de regio.

ZA 20 mei 14:00 - 18:00
ZO 21 mei 14:00 - 18:00
ZA 27 mei 14:00 - 18:00
ZO 28 mei 10:00 - 18:00
MA 29 mei 10:00 - 16:00

Dorpshuis De Leeuw
Emile Verhaerenstraat 71,
2890 Sint-Amands

€ Gratis

Hulde Emmanuel Rollier

We brengen aan zijn geboortehuis hulde aan Emmanuel Rollier voor zijn invloedrijke rol tijdens de Boerenkrijg.

ZA 4 november om 15:00
Geboortehuis Emmanuel Rollier
Emile Verhaerenstraat 14,
2890 Sint-Amands

€ Gratis

*Eed van haet
Ik zweere haet aen het Koninkdom
en aen de regeerings-loosheyd,
aengekleeftheyd ende Getrouwigheyd
aen de Republiek ende aen de
Constitutie van het Jaer Dry*

Tentoonstelling Werkgroep Erfgoed

In Ruisbroek (Klein-Brabant) brak de boerenkrijg uit op 18 oktober 1798. Een van de leidende figuren was Petrus Joannes Apers. Hij was paardenkoopman en bood zich als vrijwilliger aan bij lokale leider Emmanuel Rollier. Apers' korte hevige strijd en die van zijn groep 'Brigands', waaronder verscheidene jonge Ruisbroekse boeren, wekken de verbeelding in deze tentoonstelling van een turbulente tijd voor Puurs-Sint-Amands.

ZA 4, 11, 18 november 14:00 - 16:00
ZO 5, 12, 19 november 14:00 - 16:00
ZA 25 november 10:00 - 16:00
ZO 26 november 14:00 - 16:00
Tijdens de week mogelijk op afspraak.

Erfgoeddepot
Ruisbroekdorp 30, 2870 Ruisbroek

€ Gratis

Bornem:

Fietszoektocht "Kraak de Brigand-code"

Treed in de voetsporen van de brigands en kraak de code. In tien aaneensluitende fietslussen ga je op zoek naar aanwijzingen, terwijl je het historische parcours van de boerenkrijgers volgt. Inschrijven kan tot 31 mei, wie weet ga jij naar huis met een elektrische fiets, of één van de vele prijzen...

Meer info vind je via overmere.be/
1/10-fietslussen-kraak-de-code/

Van 15 maart tot 15 augustus

Berlare, Dendermonde, Bornem,
Boom, Mechelen, Hasselt, Westerlo
en Aarschot



Boerenkrijgmarsen

Verover, zoals de Brigands, in wandellussen van 6, 12, 18 of 24 km het klein-Brabantse landschap. Wandelclub Kwik verzorgt een parcours langs heel wat merkwaardige plaatsen van herinnering.

ZO 16 juli 07:00 - 15:00

Edmond Vlemickxstraat 73,
2880 Bornem

€ 3 euro en inschrijven ter plaatse

Tentoonstelling de Abdij van Bornem

In Bornem wordt zwaar slag geleverd tegen de Fransen. De hele dorpskern gaat bijna volledig in vlammen op. De abdij wordt slechts op het nippertje gered. Ontdek er alles over tijdens een bezoek aan de abdij. Ook de abdijruimtes en bibliotheek zijn te bezoeken.

Van 4 oktober tot 29 oktober
DO - ZO 13:00 - 17:00
ZA 4 oktober 09:00 - 17:00

de Abdij van Bornem
Kloosterstraat 71, 2880 Bornem

€ 6 of 8 euro aan de kassa of via de
webshop: deabdijvanbornem.be

Fototentoonstelling: De gezichten van de Boerenkrijg

Maak kennis met hoofdrolspelers van de boerenkrijg, na speurwerk zetten we nakomelingen van markante figuren voor de fotocamera in de kledij van hun voorouders of voorganger. Elk vertelt zijn eigen boerenkrijgverhaal. Ook de abdijruimtes en bibliotheek zijn te bezoeken.

Van 10 november tot 22 december
DO - VR 13:00 - 19:00

de Abdij van Bornem
Kloosterstraat 71, 2880 Bornem

€ 6 of 8 euro aan de kassa of via de
webshop: deabdijvanbornem.be



Willebroek:

Boerenkrijg-expo

Emmanuel Rollier, één van de protagonisten van de Boerenkrijg, verhuisde op latere leeftijd van zijn geboortedorp Sint-Amands naar Willebroek. Reden genoeg om tijdens deze expositie zijn verhaal te vertellen. Kom kennismaken.

ZA 2, 9 december 14:00 - 17:00
ZO 3, 10 december 14:00 - 17:00

Sint-Amanduskerk Blaasveld
Wouters-Lefebvreplein 7/13,
2830 Willebroek

€ Gratis